

TELE-VETERANEN

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen TKHV
Står för kunskap, kunnighet och vetande samt forskning om det förflutna



www.TKHV.se

Medlemsinformation September 2009

Historiska nyheter på hemsidan!

Nu när hösten är i antågande har föreningen nöjet att publicera en intressant, historisk skildring.

Linjemästare John-Lars de Chasseur har skrivit en fiktiv berättelse om Fjärdingsman Lars "Larsa" Jagares tillbakablick om Telekulturhistoriska Linje- Nät och Abonnentanläggning på Skansen.

Berättelsens titel har namnet "Från Statarbarn till Telearbetare och Fjärdingsman". I den medryckande novellen kan du bl. a läsa om följande:

"...Larsa satt oftast på bänken intill staketet vid Wirsebo Tele- och Posthus östra gavel. På ena sidan bänken var belysningsstolpen och på den andra, den vackra Teledubbelpagoden. Från sin bänk kunde Larsa betrakta Marknadsgatan och Bolstorget. Han var mycket nöjd med att dubbelpagoden var i så gott skick trots att det blivit allt vanligare med skadegörelse. Dock oroande han sig mycket för att man i grannsocknen Berg bortom Hudstock flyttat på Telegrafverkets fina enkelpagod från Handelshusets torg till Bergslätten. Denna fina pagod med sitt välgjorda plåttak och vackra ornament stod nu helt oskyddad nära järnvägsstationen".

"...Plötsligt ropade någon "Fjärdingsman!" upprepade gånger. Postiljon Axelsson kom halvspringande från Posthuset, med ett stort brunt kuvert med rött lacksigill samt två mindre kuvert i handen.

Larsa vandrade hemåt längs Telegrafvägen. Kuverten höll han stadigt. Sin vana trogen gjorde han en honnörshälsning mot Telemonumentet i brons och Minnesstenen. Innan han gick in till sitt hem i Häktesstugan klappade han telestolpen invid grinden och beundrade de välhuggna strävorna. Han skulle just öppna breven när det knackade på ytterdörren....".

Fortsättningen på denna spännande historia om Fjärdingsmannens och Smed-Jannes hemliga uppdrag, resandefolket, livet som statarbarn och mycket mer kan du läsa om på föreningens hemsida. www.TKHV.se

Men, vad stod det i de tre breven?.....

Hjärtligt Tack John-Lars de Chasseur för din intressanta och spännande berättelse.

Yvonne Niia
Ordförande i TKHV